



# Kerstzangdienst

met als thema

## Vrede

---

dinsdag 24 december  
19.00u



Hervormde Kerk Wilnis



## Met medewerking van:

Kinderkoor Ismaël en Tienerkoor o.l.v. Liesbeth Nap  
Koor Hiddai o.l.v. Wim van Dijkhuizen  
Christien Meijers | Piano  
Anne de Jong | Piano  
Renate Meijers | Gitaar  
Willem Boer | Slagwerk  
Marije Boer | Viool  
Zippora Oskamp | Viool  
Anneke Romijn | Tin whistle  
Joost Broere | Organist  
Wouter Kroese

## **Samenzang en binnenkomst kinderkoor | 'Komt allen tezamen'**

(Weerklank 129)

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde,  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem.  
Ziet nu de Vorst der eng'len, hier geboren,  
komt laten wij aanbidden,  
die Koning.

2. De hemelse eng'len,  
riepen eens de herders,  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden.  
Komt, laten wij aanbidden,  
die Koning.

4. O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
die Koning.

### **Opening door Andre Visser**

#### **Kinderkoor | 'Kom wij gaan'**

1. De wijzen uit het oosten en de herdertjes bij nacht  
Volgen allemaal een ster, een teken van Gods macht.

Kom, wij gaan, kom wij gaan,  
kijk eens hoe die sterren staan.  
Kom wij gaan, kom wij gaan,  
een Koning komt eraan.

2. Waar is Hij te vinden, Hij is niet in een paleis.  
Nee, Hij is in Bethlehem, we gaan meteen op reis.

3. De Koning is een kindje, gewikkeld in een doek  
met Zijn mama en Zijn papa krijgt Hij speciaal bezoek.

## **Kinderkoor | 'Kerst is feest'**

Kerst is feest voor iedereen,  
Jezus is geboren daar kun je niet omheen.  
Kerst is feest dat vieren wij,  
de Redder is gekomen voor jou en mij.

1. Lang geleden had profeet Jesaja al voorspeld,  
er wordt een Kind geboren met de Naam: Immanuel.  
En Micha zei: Bethlehem, is Zijn geboortestad.  
Een stad die niet veel voorstelt, wie had dat ooit gedacht.

Kerst is feest voor iedereen...

2. Simeon en Anna wisten wat God had beloofd.  
Zij hebben heel hun leven in Zijn reddingsplan geloofd.  
God zei: Ik stuur de Redder, God is eerlijk en oprecht.  
Wat God beloofd heeft dat doet Hij echt!

Kerst is feest voor iedereen...

## **Samenzang | 'Over de heuvels'**

1. Over de heuvels en stil in het dal,  
Daar staat een kribbe, een schamele stal.  
Over de bergen in 't wit van de nacht,  
Daar werd het wonder, het wonder volbracht.  
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren,  
Glorie, glorie, gloria, halleluja.

2. Vorsten zij kwamen in pracht en in praal,  
Purper, scharlaken en oosterse taal.  
Vorsten en volken, zij brachten hun eer,  
't Kind in de kribbe, zo lag het daar neer.  
Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren,  
Glorie, glorie, gloria, halleluja.

3. Eng'len bezingen het lied door de nacht,  
Christus geboren, de vrede gebracht.  
Feest in de hemel en feest op het veld,  
Feest op de aarde, de mare verteld.

Glorie, glorie, gloria, Christus is geboren,  
Glorie, glorie, gloria, halleluja.

**Hiddai | 'Een groot hemels licht'** (Gerard Strootman)

1. Lang heeft de wereld gewacht op het wonder,  
Zoals beloofd in een woord van weleer;  
De Vredevorst, een geschenk uit de Hemel,  
komt als de Redder, Heiland en Heer!

2. Groot is Zijn trouw; God vervult Zijn belofte,  
Want op een nacht wordt Zijn Woord werk'lijkheid!  
Jezus geboren; het Licht van de wereld,  
Wonder van liefde kwam op Zijn tijd!

3. Glorie aan Hem die Zijn Zoon heeft gezonden,  
Ere zij God voor dit heerlijk bericht.  
Dank U, o Heer, dat U kwam naar de aarde,  
Bethlehems Ster, eeuwig groot Hemels Licht!

**Hiddai | 'It's a birthday'** (bewerking Sander van Marion)

It's a birthday, it's a birthday, it's a birthday of the ever blessed holy  
Lamb.

It's a birthday, it's a birthday, it's a birthday of the holy Lamb.

1. In Bethlehem, so far away, Halleluja,  
A Babe was born on Christmas day.  
Glory, halleluja!

It's a birthday, it's a birthday, it's a birthday of the ever blessed holy  
Lamb.

It's a birthday, it's a birthday, it's a birthday of the holy Lamb.

2. The shepherds saw the star so bright, Hallelulja,  
When they were in the fields tonight.  
Glory, halleluja!

It's a birthday, it's a birthday, it's a birthday of the ever blessed holy  
Lamb.

It's a birthday, it's a birthday, it's a birthday of the holy Lamb.



## Bijbelgedeelte | Mattheüs 2: 1-14 (HSV)

1. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan,
2. en zeiden: Waar is de Koning van de Joden die geboren is? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden.
3. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem.
4. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden.
5. Zij zeiden tegen hem: In Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet:
6. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de Leidsman voortkomen Die Mijn volk Israël weiden zal.
7. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was;
8. en hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: Ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat Kind, en als u Het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om Het te aanbidden.
9. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het Kind was.
10. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
11. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbadten Het. Zij openden hun schatkisten en brachten Hem geschenken: goud en wierook en mirre.
12. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land.
13. Nadat zij vertrokken waren, zie, een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: Sta op, en neem het Kind en Zijn moeder met u mee, en vlucht naar Egypte, en blijf daar totdat ik het u zal zeggen, want Herodes zal het Kind zoeken om Het om te brengen.

14. Hij stond dan op, nam het Kind en Zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte.

### **Samenzang | 'Nu daagt het in het oosten'**

1. Nu daagt het in het oosten,  
het Licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
Die eeuwig heersen zal.

2. De duisternis gaat wijken  
van de eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.

5. Reeds daagt het in het oosten,  
het Licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

### **Overdenking door Wouter Kroese over het thema 'Vrede'**

#### **Samenzang | 'Stille nacht, heilige nacht'**

Stille Nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal  
wordt geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer. (2x)

Hulploos kind, heilig kind,  
dat zo trouw zondaars mint.  
Ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
werd Ge in stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor. (2x)

Stille Nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht,  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer! (2x)

## Tienerkoor | 'Maria, had je door'

1. Maria, had je door dat jouw baby ooit zou wandelen op water?  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de mensheid vrij zou maken?  
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon je hart vernieuwen zou?  
Jij schonk dit kind het leven en Hij schenkt het weer aan jou.

2. Maria, had je door dat jouw baby ooit de blinden zou genezen?  
Maria, had je door hoe jouw baby ooit de stormen zou bevelen?  
Kon jij al zien hoe jouw eigen zoon de hemel in zich draagt?  
Jouw kus op Jezus' wangen is een kus op Gods gelaat.

De blinde ziet, de dove hoort, de doden leven op.  
De lamme springt en alles zingt: alle eer aan God!

3. Maria, had je door dat jouw baby ooit de schepping zag beginnen?  
Maria, had je door dat jouw baby ooit de wereld terug zal winnen?  
Kon jij al zien hoe die dag zal zijn: jouw zoon als lam van God?  
De baby in je armen is waarlijk God met ons.

## Kinderkoor | 'Geef ons vrede'

1. Hoeveel mijlen nog te reizen?  
Welke wegen nog te gaan?  
Welke ster zal ons wijzen  
naar het land waar geen grenzen bestaan?

2. 't Is de droom van alle eeuwen;  
de aarde nieuw, de mensen vrij,  
maar geen huilen of schreeuwen  
bracht die wereld een stap dichterbij.

Geef ons, vrede schijn in de donk're nacht.  
Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.

3. 'k Zie Uw rijk in al die dromen.  
'k Zie Uw licht in elke traan  
en ik bid: Uw rijk kome  
dat op aarde Uw wil wordt gedaan.

Geef ons, vrede schijn in de donk're nacht.  
Geef ons vrede, waarop de schepping wacht.  
Dona Nobis Pacem. Dona Dona Nobis Pacem.





## **Kinderkoor | 'Vrede voor iedereen'**

Bwana mungu wangu, nakulilia wewe  
(Heer mijn God, ik roep tot U),  
Usiniache kamwe, uniongoze  
(verlaat mij nooit, leid mij).

Vrede voor iedereen, vrede van God alleen.  
Vrede is om je heen. Vrede, ook voor jou.

1. Als mijn hart onrustig is  
en de stormen gaan tekeer.  
Weet ik waar ik schuilen kan,  
in de vrede van de Heer.

2. Ben je soms verdwaald van huis,  
en je weet de weg niet meer.  
Dan brengt Hij je veilig thuis,  
in de vrede van de Heer.

## **Samenzang | 'Hoor de engelen zingen 'd eer'**

Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!  
Vreed' op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld.  
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,  
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!  
Hoor de engelen zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon, Here Christus, Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in in het menselijk gezin.  
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de eng'len zingen d'eer van de nieuwgeboren Heer!

## **Hiddai | 'Who will come to Bethlehem'**

(Terry W. York, Mark Blankenship)

1. Who will come to Bethlehem and bring the gift of light?  
Who will come in humble birth into the troubled night?  
God came down to Bethlehem and took an earthly name,  
Jesus, Son of God and man, the Gift and the Giver the same.

2. Who will come to Bethlehem and kneel in hay and straw?  
Who will come just as they are and bow in rev'rent awe?  
Shepherds came to Bethlehem, surprised to hear the name,  
Jesus, Savior of the world, the Lamb and the Shepherd, the same.

3. Who will come to Bethlehem and bow in lowliness?  
Who will give up treasured things for those who have much less?  
Wise man came to Bethlehem in wonder of the name,  
Jesus, mighty Counselor, the King and the Servant, the same.

4. Who will come to Bethlehem and find the Gift of light?  
Who will come to second birth, and end their endless night?  
Sinners come to Bethlehem and take a heav'n-ly name.  
Jesus takes away their sin: their Savior and Brother, the same. (2x)

## **Hiddai | 'Toen en nu, Welkom Heer'**

Ik denk aan hoe het was  
toen U op aarde kwam,  
het welkom dat er was,  
de plek die men U gaf.  
Nergens was er plaats,  
niemand had er tijd.  
Net als nu vandaag,  
was er maar één vraag:  
maak ik plaats en maak ik tijd?

Het was of niemand wist  
dat Jezus komen zou.  
Er was voor Hem geen huis,  
een kribbe en een kruis.  
Hij kwam in de nacht.  
Hij kwam onverwacht.

Niemand die er zei:  
Heer, maak mij bereid:  
Laat mij klaarstaan op Uw tijd.



Het is of niemand weet,  
of iedereen vergeet  
dat Jezus komen zal,  
Hij is de Heer van al!  
God, geef dat ik waak,  
dat ik niet langer slaap!



Welkom Heer,  
welkom in ons midden.  
Maak mij bereid,  
Wees welkom Heer!  
Welkom Heer,  
welkom in ons midden.  
Maak mij bereid,  
Wees welkom Heer!

O Koning kom toch weer,  
ik weet dat U regeert.  
De wereld is in nood,  
't verlangen is zo groot.  
Heer, ik vraag aan U  
dat niet als toen ook nu,  
niemand U verwacht,  
maar dat deze nacht  
ieder klaar is voor wat wacht!

Ere zij aan God,  
vrede zij op aard'  
Welkom! Want U bent het waard!  
Welkom Heer!

## **Alle koren | 'Kerstnacht boven Bethlehem'**

1. In de kerstnacht boven Bethlehem,  
sprak een engel uit de hemel.  
En hij maakte daar goed nieuws bekend:

God is hier, zijn naam is Jezus!  
En opeens was daar een eng'lenmacht.  
Een hemels leger prees de Schepper.

Ere zij God, hoog in de hemel.  
Vrede hier op aarde.  
Laat ons zingen door de eeuwen,  
engelen en mensen samen.

2. Laat de vreugde van de engelen  
ons vandaag opnieuw omgeven.  
Laat de echo van hun lofgezing  
blijven klinken in ons leven.  
Dat het hemels lied van toen die nacht  
overal nog is te horen!

Ere zij God, hoog in de hemel...

3. Is er iets of iemand ooit te klein  
voor de God, die zelf een kind werd?  
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij.  
God werd mens tussen de mensen.  
Wat een wonder dat God met ons is!  
Liefde kent bij Hem geen grenzen.

Ere zij God, hoog in de hemel...

## **Afsluiting en gebed**

### **Samenzang | 'Ere zij God'**

Ere zij God  
Ere zij God  
In de hoge, in de hoge, in de hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen.  
Ere zij God in de hoge  
Ere zij God in de hoge  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
Vrede op aarde, vrede op aarde  
In de mensen, in de mensen een welbehagen



In de mensen een welbehagen, een welbehagen  
Ere zij God  
Ere zij God  
In de hoge, in de hoge, in de hoge  
Vrede op aarde  
Vrede op aarde  
In de mensen een welbehagen.  
Amen, amen.

### **Collecte (QR)**

De collecte is bestemd voor diverse kerstactiviteiten zoals de kerstmaaltijd voor alleenstaanden en deze kerkdienst.



### **Wij wensen u gezegende kerstdagen!**

Iedereen is van harte welkom om na de dienst een kop koffie, thee, warme chocolademelk of limonade te drinken in 'De Roeping'. De Roeping is het gebouw naast de achteruitgang van de kerk. Uiteraard is er ook iets lekkers bij!





## Ook op 1e en 2e kerstdag bent u welkom in onze kerk!

### 1e kerstdag | woensdag 25 december

De ochtenddienst begint om 10.00u en voorganger is prop. M.C. van den Hoorn uit Rotterdam.

De avonddienst start om 18.30u en voorganger is ds. F. Wijnhorst uit Ermelo.

### 2e kerstdag | donderdag 26 december

In de ochtend start een jeugddienst om 10.00u.

De diensten zijn ook online te beluisteren en te bekijken. Ga hiervoor naar [www.hervormdwilnis.nl](http://www.hervormdwilnis.nl). Klik eerst op het tabblad 'Kerkdiensten' en vervolgens op 'Live uitzending'.

## Elkaar ontmoeten

Vanaf 7 januari is er elke dinsdagmorgen van 10.00u tot 12.00u een gezellige ontmoeting in 'De Roeping'. De Roeping is het gebouw naast de achteruitgang van de kerk. De koffie staat voor u klaar.

Ook is er elke vrijdagmorgen van 10.00u tot 12.00u open kerk. Dan staan onze kerkdeuren open en zijn er mensen aanwezig met wie u een praatje kunt maken. Kom gerust eens langs, u bent van harte welkom!

## De koren nodigen u en jou uit!

### Kinderkoor Ismaël

Op zaterdagmiddag 8 maart zijn we uitgenodigd om met kinderkoren uit de regio te zingen in de Grote kerk van Oudewater.

We zouden het heel leuk vinden als jij ook meedoet! Kijk eens op Facebook (facebook/kinderkoorismael) wat we nog meer doen. Alle kinderen van de basisschool zijn welkom.

Kinderkoor Ismaël oefent op donderdagmiddag. Vanaf 14.30u staat er drinken klaar. We starten om 14.50u en het duurt tot 15.45u.

### Tienerkoor

We hebben twee keer geoefend met tieners tussen de 10 en 20 jaar. Daarbij mochten ook de tieners van het kinderkoor meedoen. Vind je het ook leuk om eens mee te zingen? Spreek ons aan of stuur een appje (06-12929052) en we houden je op de hoogte.

### Hiddai

Houd je ook van zingen? Iedereen vanaf de brugklas is welkom. Door te zingen willen we iedereen van God liefde in Jezus Christus laten horen.

Christelijk Gemengd koor Hiddai oefent op de donderdagavond. Vanaf 19.45u is er koffie/thee. We starten om 20.00u en het duurt tot 21.30u.

**Alle koren starten weer op 9 januari 2025 in 'De Roeping'.**

